

As

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op onderderadar.be.

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

onderderadar.be



Jean-Pierre Wuyts en Rudi Smets doen hun verhaal:

“In de nacht van 21 op 22 juni 1944 werd Lancaster LM580 op weg naar Duitsland geraakt door geschut. De piloot, Welshman Guinlyn Penry Guy beval de bemanning uit het vliegtuig te springen. Zij overleefden de crash. Sommigen konden naar Engeland teruggebracht worden; anderen werden krijgsgevangen gemaakt. Penry Guy zelf stortte met zijn vliegtuig neer bij het station van As. Eén van de bemanningsleden, Douglas Jennings, schreef later zijn herinneringen neer in een boek. Het vliegtuig werd door middel van metaaldetectie gevonden en een monument werd opgericht waarin stukken van het vliegtuig verwerkt zijn. Ook werd het Fonds Penry Guy opgericht om periodieke herdenkingen te houden en culturele uitwisseling te stimuleren.”

onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



As, de oorlog rond
het station

1944

2020

500 m