

Diepenbeek

Arie Vermin en Roger Frederix van de Heemkundige Kring Diepenbeek nemen ons mee naar de bunkers aan het kanaal van Diepenbeek.

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op onderderadar.be.

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

“De bunkers dienden om de sluizen te beschermen. De Cointet-elementen, om de tanks tegen te houden, werden door de buurtbewoners gestolen.” Ook Armand Mesotten herinnert zich dat hij met zijn vader op de fiets naar de bunkers is gereden. Op dat moment lagen er meer soldaten in Diepenbeek dan inwoners. Uit angst is hij met zijn gezin gevlucht naar Zepperen.

onderderadar.be



onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Diepenbeek, bunkers aan het
kanaal

1944

2020