

Sint-Truiden

Dany Schoebrechts vertelt:

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op onderderadar.be.

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

“De luchtmachtbasis van Brustem begon als een uitwijkvliegveld voor toestellen van het Belgische leger die eigenlijk een vaste basis hadden, maar die te goed gekend was bij de Duitsers. Al op de eerste dag van de oorlog vernielden Duitse Stuka's de helft van de vliegtuigen in Brustem. De start- en landingsbaan die niet meer dan een grasveld was, bleef operationeel. Daarna namen de Duitsers het vliegveld in bezit om te gebruiken bij de aanvallen op Frankrijk en Engeland. Toen de Duitsers op de vlucht sloegen, bouwden de Britten de basis om tot een nachtjachtbasis van waaruit nachtelijke aanvalsvluchten op Duitsland vertrokken.”

onderderadar.be



onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Sint-Truiden, nachtjachtbasis 1944
Brustem

2020